

Klasse!krante

Hoi ik ben Janna en met mijn moeder .

Heb ik de kerst boom versiert .

En ik mocht spreken.

Ik ben Ryna en ik ben 8 jaar en mijn vriendinnen

Heeten Nynke en Yfke en ik heb een broertje en die heet Geljer.

Hoi ik ben Doutzen en op school vind ik het vaak leuk. en thuis vind ik het ook leuk en ik hou van computeren .en ik heb een broertje die heet Folkert en een zus die heet Janne .en mijn moeder heet Amarins en mijn vader heet Reinder .en mijn vriendinnen heten nynke yfke anke kaya.



Hoi ik ben hindric en ik woon in

Moenein mijn nummer is 103

Mijn familie is lief doe!

Happy new year.

Van Sim

Sytze yde boskma. ik wens jullie vijn kerst feest en een gelukkig nieuw jaar

Hoi ik ben KAYA ik hou van knutselen en dieren ik vind school heel leuk. Ik ben goed in knutselen en rekenen en taal, spelling. Het is heel leuk in gr.5. dat was het.

Kaya

Ik ben aan het zingen om te swingen van tristan

Ik hoop dat u geen erge ziekte krijgt van Sven.

Ik ben Nynke . Ik hou van patat. Wij hebben onze

Hond op gehaald bij men oma op gehaald.

En een fijn nieuwjaar.

Beste ouders,

Hier is de klasse!krante van de middenbouw. De hoofdredactie was in handen van Ryan en de spellingcontrole in die van Nynke en Kaya.

Wij wensen u een zeer gezellig kerstfeest, lekkere oliebollen, veel rust en veilig vuurwerk.

Geluk en succes in 2016!

Rita



Ik ben yfke

ik hoop dat u nog lang sult leven

fan yfke



Ik ben Anke en zit op it kruirêd en mijn hobbies zijn Gym,zwemmen en ik zat op het kinder koor maar ik ben er af gegaan van Anke



hoe haal je een zebra uit de sloot

Streepje voor streepje. Ryan

