



www.kruired.nl
kruired@opo-furore.nl



Extra Kruierend Nijs

26 augustus 2019

Schooljaar 2019-2020

Einde vakantie

Het zit er weer op, de vakantie. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer “fris en fruitig” aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. Dat geldt zeker wel voor het schoolgebouw: In de eerste weken van de vakantie is het grootste deel onder handen genomen door de schilders. De lokalen en gangen zien er weer keurig uit. In de groepen 3/4/5 en 6/7/8 zijn de oude digiborden vervangen door moderne touchscreens. En ook de juffen hebben er al de nodige uurtjes opzitten om goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.

Wanneer zo’n eerste dag voorbij is, lijkt het direct alsof alles weer heel normaal is. En dat is eigenlijk ook maar goed.

Even kennismaken

U bent aan het einde van vorig schooljaar al op de hoogte gebracht welke nieuwe leerkrachten en directeur aan It Kruirêd zijn verbonden. Een aantal van u heeft ook al kennisgemaakt met juf Kirsten, juf Pascalle en ondergetekende. Ze stellen zich ook langs deze weg even kort voor:

Mijn naam is Kirsten Woudstra - van der Galien. Ik ben dertig jaar en woon samen met Robert en onze twee prachtige dochters, Myrthe en Lynde, in Drachten. Ook woont er bij ons een labrador die Job heet en twee konijnen.

Ik ben nu zeven jaar werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht ben ik begonnen in groep 5/6 in Hemrik. Vervolgens ben ik drie jaar kleuterjuf geweest in Eestrum. Ik vind het prachtig om kinderen te zien groeien en ontwikkelen en hun hierbij te helpen en te ondersteunen.

Vanaf dit schooljaar zullen jullie mij op maandag, dinsdag en woensdag tegenkomen in groep 1 en 2. Ik heb erg veel zin om op deze mooie school te gaan werken en kijk er naar uit om een prachtig jaar met de kinderen, ouders en collega's tegemoet te gaan!

Groet, Kirsten

Mijn naam is Pascalle Wouters-Spiekerman en ik ben 25 jaar oud. Ik ben geboren in Purmerend, maar ik heb het gezellige Noord-Holland verruild voor het mooie Friesland om de liefde achterna te gaan. Ik woon daar nu drie jaar samen met Jeroen in Leeuwarden.

Dit schooljaar ben ik voor het eerst werkzaam op It Kruired. Ik zal fulltime voor groep 3/4/5 staan. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Het is een droom die uitkomt, want ik heb altijd al een eigen klas willen hebben.

Ik hoop er samen met jullie er een mooi jaar van te maken.

Groeten, Juf Pascalle

Ik ben Durk Meijer uit Drachten, 50 jaar oud en getrouwd met Margreet. Samen hebben we twee kinderen - van beide soorten één: Frank van 21 en Inge van 19. Ik ben geboren en getogen in Jonkerslân, een klein dorpje tussen Gorredijk en Langezwaag.

Voor ik naar It Kruirêd kwam, ben ik 10 jaar directeur geweest op de Swetten, een groeischool met inmiddels ruim 300 leerlingen en 34 personeelsleden in hartje Drachten. De kleine 20 jaar daarvoor woonde en werkte ik op een dorpsschool in Drenthe.

Mijn vrije tijd gebruik ik voor sport en muziek. Ik ben voorzitter van vv Drachten en speel in dweilorkest De Wettertoerkapel uit Drachten.

Ik zal wisselend op maandag/dinsdag/woensdag en dinsdag/woensdag/donderdag op It Kruirêd zijn te vinden. De andere helft van de week ben ik beleidsadviseur bij Adenium/OPO-Furore.

Ik heb ontzettend veel zin om samen met de kinderen, juffen en ouders weer positief te bouwen aan deze prachtige dorpsschool.

Vakantierooster

In de laatste nieuwsbrief heeft u het vakantierooster gekregen. Hierbij melden wij die nogmaals. We vragen u daar rekening mee te houden als u vakanties of weekendjes weg bespreekt. De Wet op de Leerplicht is namelijk héél duidelijk: buiten de vakanties of vrije dagen om, mogen we géén toestemming geven voor vakantie!

Herfstvakantie	21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie	23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie	17-02-2020 t/m 21-02-2020
Goede Vrijdag, tweede Paasdag	10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie	27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaartsdag en vrijdag d.a.v.	21-05-2020 en 22-05-2020
Pinksteren	31-05-2020 t/m 01-06-2020
Vrijdagmiddagen/vanaf 12.00u	20-12-2019 en 03-07-2020
Zomervakantie	06-07-2020 t/m 14-08-2020

Ook is digitaal de jaarkalender verspreid. Zoals u gewend bent, krijgt u maandelijks deze nieuwsbrief. Ook daarin is de agenda een vast onderdeel. Bij hoge uitzondering kan er nog een wijziging of aanvulling komen op de jaarkalender, maar dan hoort u dat te allen tijde ruim van tevoren.

Binnenkomen

De regel op It Kruirêd is dat de kinderen vanaf groep 3 voor schooltijd buiten wachten tot de bel gaat (uitgezonderd slecht weer natuurlijk). Kinderen uit groep 1/2 mogen binnen worden gebracht. Als er gebeld wordt, vragen we de ouders van 1/2 het lokaal te verlaten, zodat de juffen met hun dag kunnen beginnen. Natuurlijk is zo'n eerste week altijd weer even bijzonder en is het helemaal niet erg om ook bij de andere groepen even binnen te kijken.

Schoenen

De kinderen zijn gewend dat bij het binnengaan van de school de schoenen uit moeten en vervangen worden door sloffen/slippers. Dat hoeft niet meer. Het mag natuurlijk wel, maar is niet meer verplicht!

Tot slot

Hierboven heb ik aangegeven wanneer ik normaliter aanwezig ben. Wanneer ik niet in een klas ben of andere afspraken heb, staat de deur letterlijk en figuurlijk altijd open. Als er wat is, voorkom irritaties, en kom langs. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze school!

Oant sjen,
Durk Meijer